

INLEGVEL VIGILIEVIERINGEN VEERTIGDAGENTIJD
WEEK 2, 12-2-2022

Evangelielezing: *Lk. 9,28-36*

In die tijd ging Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte; toen de wolk hen omhulde werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!' Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Luisterlied: *'Naar het licht toe' van Sela.*

Tekst: Matthijn Buwalda, Peter Dijkstra, muziek: Peter Dijkstra, Roeland Smith.

Kom tevoorschijn
uit de duisternis,
doe gerust een stap vooruit.

En vertrouw maar
dat het veilig is,
Jezus zelf nodigt je uit.

Wij lopen naar het licht toe.
Wij lopen naar het licht toe.

Als je twijfelt
hoe je verder moet,
als je niet meer weet waarheen.

Kom dan bij ons,
wij zijn ook op zoek,
loop de weg toch niet alleen.

Wij lopen naar het licht toe.
(licht van de wereld)

Wij lopen naar het licht toe.
(licht van God)

Wij lopen naar het licht toe.
(licht van de wereld)

Wij lopen naar het licht toe.
(licht van God)

Licht van de wereld.

Er is vrijheid
om op weg te gaan,
te ontdekken wie God is.

Het mysterie
van een God met ons,
ook in onze duisternis.

Vraag: *Wat verlicht jou?*

Gedicht: *van Levensecht Koninksem*

Van tijd tot tijd moet je het doen:
de berg opgaan,
de wereld laten verstillen,
jezelf en de anderen hervinden in gebed,
het licht van God laten schijnen op je gezicht.

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus,
van wie dit heldere licht afstraalt,
en in gezelschap van andere bergbeklimmers,
Godzoekers zoals een Mozes en een Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht,
want ze namen alles mee op die berg:
het wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar even kwam er vrede in hun hart,
ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,
om te herbeginnen.

Want wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien,
kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht
dat 'lijden' heet.

Muziek: *'Dawn' van Gjeilo*

