

Jezus achterna naar **Jeruzalem**



Vigilievieringen in de
Veertigdagentijd 2022

Muziek

Opening

Inleiding

Openingslied

Wij gaan de weg

t. Jan van Opbergen
m. Lyon 1548



1. Wij gaan de weg van ou - de woor - den,
2. Wij zijn een scha - kel van de ke - ten,



van o - ver - le - ve - ring,
ver - bin - te - nis van hoop.



die wij van on - ze ou - ders hoor - den,
Men - sen op zoek naar be - ter we - ten,



in ei - gen luis - ter - kring,
op - rech - te le - vens - loop.



ver - ha - len uit ge - loof ge - bo - ren
Er is geen god aan on - ze zij - de



om on - ze weg te gaan,
die zegt: zo ga je goed.



en te - kens die ons veel be - lo - ven,
Wel Eén die roept door al - le tij - den:



als wij ze nieuw ver - staan.
zoek ver - der, het komt goed.

Evangelielezing NBV21 vertaling (zie inlegvel)

Luisterlied (zie inlegvel)

Overweging (zie inlegvel)

Vraag (zie inlegvel) + symboliek

Deze viering wordt per livestream uitgezonden, als u liever niet in beeld komt bij de symbolische handeling kunt u wachten tot de muziek is afgespeeld, dan zal de camera worden weggedraaid en komt u niet in beeld.

Lied

Een levensweg te gaan

t./m. Wonno Bleij

Een levensweg te gaan
bij licht van zon en maan,
bij dagen en bij nachten;
en vóór mij ligt mijn lot,
maar achter mij staat God,
de bron van al mijn krachten.

2. Zie ik onzeker om
als ik in 't duister kom,
dan zal ik Hem ervaren.
Hij volgt mij op de voet
en maakt mij welgemoed,
want God zal mij bewaren.

3. Niet áchter mij blijft Hij,
of louter aan mijn zij,
ook vóór mij is Hij gaande
en kiest voor mij de weg.
Nu vrees ik heg noch steg
waar Hij mijn wegen baande.

Voorbede

met acclamatie:



Gedicht (zie inlegvel)

Muziek (zie inlegvel)

Wilt u dit boekje in de kerk laten? Het inlegvel mag u meenemen.